

Vraag het aan Morya



Schenk aandacht vanuit liefde

“De aandacht die mensen krijgen, is dikwijls heel belangrijk. Je merkt het in je eigen leven. Wanneer je aandacht krijgt, zal je jezelf overtreffen want je zal proberen datgene uit te drukken wat echt belangrijk is.

Als je aandacht krijgt van iemand, dan sta je in het centrum van bepaalde energieën. Wanneer die aandacht dan vanuit liefde wordt gegeven, krijg je ook de energie van liefde. Je komt dus in het centrum van een bepaalde energie te staan en zo word je meer jezelf.

Het is dus belangrijk dat je aandacht kan hebben voor je medemens. Maar het is even belangrijk dat je dit doet vanuit liefde, want dan schep je een centrum van liefdesenergieën waarin het leven van je medemens kan veranderen.

Daarbij komt nog dat, wanneer je liefdevol met je medemens omgaat, je eigenlijk evenzeer liefdevol bezig bent met je eigen leven, want jullie leven gaat samen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 5: ‘Aandacht voor de medemens vanuit liefde’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 206

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


